



Sankt Mikael's
Katolska Församling
Växjö



Församlingsblad
Hösten 2020

Den förlorade sonen, sidan 2
Om Judas Taddeus, sidan 6



Den förlorade sonen och Corona-krisen

Liknelsen om den förlorade sonen är en av de mest kända och mest gripande av Vår Herres liknelser. Den tar upp ämnen som allvarlig synd, förskräckligt lidande, äkta omvändelse och generös förlåtelse, ämnen som berör våra mänskliga villkor på djupet. Hur ofta vi än ser andra följa samma väg som den förlorade sonen, så får oss vårt högmod oss att tro att våra liv blir annorlunda. Hur mycket vi än varnas, så faller vi i synd. Hur mycket vi än syndar, gör vi bot först när vi möter lidande. Och hur goda vi än tror att vi är, är vi alla förlorade söner i behov av förlåtelse från en barmhärtig Fader.

Coronakrisen kan bli en hjälp för oss att vända våra hjärtan och sinnen till Gud. Krisens allvar kan tvinga oss att rannsaka oss själva för att se vad som blivit fel. Som kristna har vi länge beklagat att Sverige och större delen av Europa alltmer har lämnat sina kristna rötter; Gud och hans lag har övergivits. Vi har sett hur individer, familjer och samhällen har påverkats negativt av detta. Många mår dåligt i vårt samhälle och känner att de inte har något annat alternativ än att ropa till Gud. Men den bönen kan bara bli effektiv om vi vågar omfatta tre politiskt inkorrekta ämnen, som borde finnas med i media-debatten i dessa tider.

1. Inse våra synder

Det första är att vi inser våra synder. Synd är ett ovälkommet ord i våra dagar. Synd talar mycket om individuellt moraliskt ansvar och förnekar den falska föreställningen om absolut frihet. Vi som sörjer över tillståndet i landet är de första att erkänna våra synder. Vi ser också landets synder. Synder som abort, sexuell promiskuitet, drogmissbruk, kriminalitet och andra onda ting präglar vårt samhälle och berör människor djupt.

Medan icke-troende skrattar åt tanken på att synden skiljer oss från Gud, borde de åtminstone erkänna att den splittrar människor sinsemellan. Det är synden som gör att vår kultur inte låtsas om Gud. Synden förhärjar det sensuella, det materiella och det njutningsfulla. De ökande motsättningar som denna kris uppvisar, blottlägger ondskan som splittrar oss. Genom att erkänna våra synder, kan vi nalkas Gud med ödmjuka och ångerfulla hjärtan. Det är en utgångspunkt att förändra våra liv.

2. Be om förlåtelse

Synden förstör vår förmåga att arbeta tillsammans för det allmänna bästa. För att få harmoni i samhället behöver vi ett annat ovälkommet ord: förlåtelse. Den moderna världen hatar idén om förlåtelse, eftersom människan antas vara suverän och erkänner ingen högre makt. Förlåtelsen påminner oss om en kränkt Gud. Förlåtelsen helar missbruket av friheten och fokuserar behovet av återhållsamhet.

Krisens allvar kan tvinga oss att be om förlåtelse eftersom våra synder är en börda för våra samveten. När vi ber om förlåtelse, erkänner vi våra synders konsekvenser för oss själva, för samhället och för Gud. Att be om förlåtelse ger frid åt vår stormfyllda värld.

3. Bättra vårt sätt att leva

Ett sista ämne är bättring, att bättra sitt sätt att leva. De prövningar vi står inför kan tvinga oss att se att roten till problemet finns i våra dåliga val. Den logiska konsekvensen är att söka efter konkreta sätt att avvisa det onda som dominerar vår kultur och istället sträva efter att göra samhället behagligt för Gud. Denna värdenas omstrukturering kan få oss att önska att en återgång till det "normala" inte blir en återgång till det syndiga livet. Med Guds nåd, kan en välbehövlig pånyttfödelse av våra samhällen äga rum.

Den förlorade sonen

Kan en sådan förnyelse verkligen inträffa? Själur som förhärdats i synd tycks förbli slutna. Själviskhet och



*Den förlorade sonens återkomst, 1669,
Rembrandt van Rijn,
Eremitaget, Sankt Petersburg*

njutningar tycks härska oinskränkt. Men en hemsökelses prövning kan dramatiskt förändra hjärtan och sinnen,

Den förlorade sonen återvände till fadershuset i en tid av hungersnöd (pandemi) och ekonomisk ruin. Han insåg hur tokigt han levde, bad om förlåtelse och bättrade sitt liv. Om ämnena synd, förlåtelse och bättring kom in i samhällsdebatten, skulle det kunna utlösa det återvändande till Gud som vårt samhälle så desperat behöver.

F. Ingvar Fogelqvist

Ordinarie gudstjänster (september – december)

Med reservation för eventuella ändringar

Söndagsmässor (inklusive lördag kväll)

Vigiliemässa (lördagar)	kl. 18.00
Högmässa	kl. 11.00
Mässa i S:t Josefs kapell, Älmhult	kl. 18.00 (en gång/mån. gudstjänst)

Mässor på vardagar

Måndagar till fredagar	kl. 18.00
Lördagar	kl. 10.00 (traditionell Mässa, latin)

Eukaristisk tillbedjan

Tisdagar, torsdagar och fredagar	kl. 18.30 (efter Mässan)
----------------------------------	--------------------------

Gemensam rosenkransbön

Tisdagar, torsdagar och fredagar	kl. 17.30 (före Mässan)
----------------------------------	-------------------------

Tillfälle till bikt

Fredagar och lördagar	kl. 17.00 – 17.50
-----------------------	-------------------



Mässor på andra språk

(preliminärt pga. Coronatider)

Latin

De flesta lördagar kl. 10.00 firas den traditionella Mässan på latin.

Polska

Mässa på polska firas första söndagen i månaden kl. 17.00
Ansvarig präst: f. Wieslaw Brzostik, Kalmar, tel. 0480-105 63.



Kroatiska

Mässa på kroatiska firas tredje söndagen i månaden kl. 14.00
Ansvarig präst: f. Vladimir Svenda, Malmö, tel. 070-8801588.

Spanska

Mässa på spanska firas en torsdag i månaden kl. 16:00.
Ansvarig präst: f. José Luis Retamales, Göteborg, tel. 070-487 86 74.

Ukrainska

Liturgi på ukrainska firas ofta första söndagen i i månaden kl. 13:00.
Ansvarig präst: f. Miroslaw Kostiw, Värnamo, tel. 073-5797249.

För Mässor på **arabiska** och **ungerska**, kontakta pastorsexpeditionen.

Judas Taddeus – de hopplösa fallens skyddspatron

När höstmörkret tätnar alltmer, kommer en ljuspunkt, då kyrkan firar en apostladag, S:t Simon och S:t Judas fest, den 28 oktober. Denna artikel presenterar kortfattat det senare helgonet, som är särskilt aktuellt i dessa Corona-tider.

Sankt Judas Taddeus, som han ofta benämns, har ibland kallats det bortglömda helgonet. Det kan förklaras av att hans namn har förväxlats med en annan Judas, Judas Iskariot, han som skamligt förrådde Vår Herre. Ingen vill gärna be om Judas Iskariots förbön eller efterlikna honom! Men i senare tider har aposteln och martyren Judas Taddeus fått en märklig renessans hos många troende. Han har visat sig vara mer än ett vanligt helgon, eftersom han finner en särskild glädje i att komma personer till hjälp som är i desperat behov. Därför har han blivit känd som "de hopplösa fallens skyddspatron".

Det är ingen tvekan om att Judas Taddeus är en historisk person. Han var kusin till Vår Herre och förekommer i apostlalistan hos Lukas (6:16) och i Apostlagärningarna (1:13), där han kallas "Judas, Jakobs son". I Matteus (10:3) och Markus (3:18) evangelium kallas han "Taddeus". I Mässans romerska kanonbön kallas han

också "Taddeus". Ofta används båda namnen: "S:t Judas Taddeus".

Han var inte bara en apostel utan också en av de heliga författarna: "Judas brev", som det kallas, den kortaste skrivelsen i Nya Testamentet endast 25 verser. Det är ett märkligt brev, fyllt av retorisk kraft. Dessutom är brevet påfallande aktuellt. Det rör sig om en skarp uppgörelse med en förvanskning av

kristendomen som smugglats in i församlingarna och nu utgör ett allvarligt hot mot kyrkans apostoliska tro.

Kyrkohistorikern Eusebius berättar (i sin *Kyrkohistoria*, I 13) att kung Abgar i Edessa i landet Osroene (i Mesopotamien) blivit svårt sjuk i spetälska. Eftersom kungen hört talas om Jesu underverk, sände han bud till denne och bad om hjälp. Jesus lovade att han skulle sända en av sina lärjungar att bota hans sjukdom. Efter Jesu himmelfärd

Stadskyrkan Balingen, Tyskland



skickades Judas Taddeus. Aposteln lade sin hand på kungen och genast försvann spetälskan helt. Dagen efter predikade han för allt folket i staden och botade många sjuka.

Vi vet inte mycket om hans liv efter Jesu himmelfärd, men kyrkans tradition berättar att han spred det glada budskapet om Jesus Kristus i Judéen, Syrien och Mesopotamien. Han arbetade tillsammans med S:t Simon och båda led martyrdöden i Persien (Iran) omkring år 65. Det är sed i kyrkan att avbilda martyrer i konsten med det instrument som de avrättades med, som gjorde det möjligt för dem att vinna den eviga segerkransen. Judas Taddeus avbildas sålunda med en påk eller klubba i handen, det vapen med vilket han dödades. Hans relikier finns numera i Sankt Petrus-basilikan i Rom. Fullständig avlat ges åt den som besöker hans vilorum på hans festdag, som också är hans dödsdag, den 28 oktober.

S:t Judas Taddeus uppfattas som skyddspatron för hopplösa fall, eftersom han i sitt brev uppmanar sina läsare: *"Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allraheligaste tro under bön i helig Ande. Håll er kvar i Guds kärlek och se fram emot att vår Herre Jesus Kristus skall förbarma sig och ge er evigt liv"* (verserna 20-21). Aposteln uppmanar till bön i den helige



Basilika St. Vitus (Ellwangen, Tyskland)

Ande trots de tillsynes hopplösa och gudlösa tiderna i vilka man levde. Han beskriver närmare de desperata tiderna i sitt brev. Kyrkans tradition har därför under århundraden uppfattat S:t Judas Taddeus som skyddspatron för hopplösa fall.

Berättelsen om S:t Judas Taddeus, både hans jordiska liv och hans relation nu till dem som ber om hans förbön, visar att Gud givit honom extraordinarie makt i de mest desperata fallen. Det är alltså särskilt i svåra fall som hans underbara hjälp träder fram. Tusentals har bönfallit

om hans hjälp och tagit emot extraordinarie svar på sina böner. Även om svårigheten är en sjukdom som mänskligt sett ligger bortom helande, även om det är fråga om själens betryck eller till och med förtvivlan, Sankt Judas Taddeus skall visa en väg ut ur nöden, om det är Guds vilja. Det finns inget problem som är så utsiktslöst att inte "de hopplösa fallens skyddspatron" kan finna en lösning, och därvid bringa glädje åt hjärtat.

Helige Judas Taddeus, bed för alla som anropar ditt bistånd! Du hjälp för dem som är utan hopp, bistå dem i deras betryck! Du som var det bortglömda helgonet, glöm inte dem som kommer till dig och ber om hjälp!

F. Ingvar Fogelqvist

Bön till den helige Judas Taddeus

O heligaste Apostel,
Jesu Kristi trogne vän och tjänare,
Judas Taddeus,
du som anropas som särskild förespråkare
för dem som är i betryck och nästan utan hopp,
bed för mig, att jag,
genom dina förtjänster,
mottager tröst i mina vedermödor och svårigheter,
och till slut med dig och dina utvalda
kan älska och välsigna Gud i evighet.

Amen.

Bön för de sjuka

Helige Judas Taddeus,

du vittnade om vår Herre Jesu helande förmåga.

Du såg hans medlidande med de sjuka och döende.

Du berörde själv de sjuka, delade de sörjandes betryck
och uppmuntrade dem som förtvivlade.

Du mottog fullmakt och helande kraft att göra underverk,
hela de obotligt sjuka, göra människor friska.

Vi ber om din förbön till Vår Herre Jesus,
att han sänder sin frälsande nåd,

att hela N:s sjukdom och lidande, att ta bort hans/hennes missmod
och att ingjuta hopp i hans/hennes hjärta.

Amen.

Håll gärna i handen en medaljong med

S:t Judas Taddeus bild, när du ber.

Säg denna bön dagligen för den sjuke.

Lita på, att S:t Judas Taddeus skall frambära din bön till Gud.

Helige Judas Taddeus, bed för mig!

Trosundervisning (katekes)

för barn och ungdomar i församlingen

Alla katolska barn och ungdomar är välkomna till ett nytt läsår med katekesundervisning.

Det är framför allt föräldrarnas ansvar att förmedla tron till sina barn, men församlingens trosundervisning är en nödvändig hjälp.

Höstterminens undervisning

Med reservation för eventuella ändringar pga. Coronatider, se församlingens hemsida

Mindre barn, Första kommunionbarn (två grupper) och äldre barn (totalt fyra grupper) träffas varannan söndag kl. 9:45.

Första gången blir den 6 september 2020.

Månad	Datum
September	6, 20
Oktober	4, 18
November	1, 15, 29
December	13 (julbikt för äldre barn)



Konfirmanderna, motsvarande klass och 8 och 9, träffas varannan söndag kl. 9:45. Undervisningen är två år och sker i en gemensam grupp. Första träffen blir den 13 september 2020.

Månad	Datum
September	13, 27
Oktober	11, 25
November	8, 22
December	6, 20

Observera att undervisningen är obligatorisk, liksom även deltagande i söndagsmässan för katoliker (söndagsplikten). I första hand högmässan kl. 11.00, men även vigiliemässan, lördagar kl. 18.00, gäller som söndagsmessa. Ibland firas också nationell mässa i vår kyrka på söndagar.

Årets konfirmation, som skulle ha ägt rum i maj, är fortfarande uppskjuten på obestämd tid pga. Coronapandemin. Vi meddelar datum till berörda konfirmander, när det blir möjligt för Kardinal Arborelius att komma till församlingen och förrätta konfirmationen.

Bön till ärkeängeln S:t Mikael

Helige Mikael, ärkeängel,
försvara oss i drabbningen,
var vårt värn emot djävulens skurkstreck och snaror.
Må Gud befalla över honom, bönfaller vi ödmjukt;
och du, de himmelska härskarornas furste,
fördriv i Guds kraft till helvetet,
satan och alla andra onda andar,
vilka till själarnas fördärv
stryka omkring överallt i världen. Amen.



*Ärkeängeln S:t Mikael,
Maydan nezalejnosti;
Kiew/Ukraine*

B

PP

Sverige, Port Payé



Sankt Mikael's
Katolska Församling
Växjö



Sankt Mikael's Katolska Församling
Ulriksbergspromenaden 34 A
352 46 Växjö
Kyrkan öppen alla dagar 9.00-18.00
Pastorexpedition:
Tel. 0470 - 152 42
Öppet: må och ons 10.00 - 12.00
fr 15.00 - 17.00

E-post: vaxjo@katolskakyrkan.se
Vår hemsida är uppdaterad:
www.sanktmikael.se
Postadress: Box 3291, 350 53 Växjö
Kyrkoherde f. Ingvar Fogelqvist
Mobil 070-432 84 99
Diakon Oddbjörn Andreassen
Mobil 076-774 16 62

Sankt Josefs kapell
Södra Esplanaden 24, Älmhult
Moder Teresasyster
Missionaries of
Charity Contemplatives
Ulriksbergspromenaden 34 B
352 46 Växjö
Tel. 0470-249 98